

Voorzitter, **Dank**

voor de gelegenheid hier te spreken. Ik wil het op de eerste plaats kort hebben over het regeerakkoord. Daar ziet de NVVE ruimte en bovendien een overheid die zich verantwoordelijkheid maakt voor een goede informatiecampagne over de mogelijkheden binnen de WTL voor mensen met dementie, psychiatrische problemen en stapeling van ouderdomsklachten. Dat vindt de NVVFE een goede zaak en we willen onderstrepen dat dokter en patiënt op tijd moeten praten over levenseinde vraagstukken. En dus ook expliciet over de mogelijkheid van euthanasie. Daar is nog steeds een wereld te winnen.

De NVVE heeft een positionpaper ingestuurd, daarin staan een aantal kernpunten. Maar zonder daaraan afbreuk te willen doen wil ik het vandaag hebben over vrijwillig levenseinde en dementie.

Wat u misschien niet weet, is dat de NVVE jaarlijks talloze informatiebijeenkomsten houdt. Daar komen altijd honderden echt oude mensen naar toe en eigenlijk hoor je maar één vraag die telkens wordt gesteld.

Wát als ik, alle verklaringen heb getekend, alles heb besproken, heb gedaan wat ik kon en ik word dement?

Ik zou iedereen wel willen uitnodigen om eens met me mee te komen en te voelen hoe groot de zorg is bij al die mensen. De zorg dat men niet meer geholpen wordt, vanwege het passeren van het 5 voor 12 moment. Mensen willen ook als het onverhoopt 5 over twaalf is geworden, niet alleen komen te staan met hun verzoek om euthanasie. Zij beroepen zich op de WTL, waarin klip en klaar staat dat een schriftelijke wilsverklaring de mondelinge vervangt.

We leven in een steeds meer gepolariseerde samenleving en ook in de discussie over waardig sterven voor mensen met dementie, constateert de NVVE polarisatie. Maar niemand mag wegstijven van de zorgen, de onrust en moedeloosheid van deze oude mensen. De NVVE vindt dat in dit dilemma de overheid ook verantwoordelijkheid moet nemen, net als bij de publiekscampagne.

Voorzitter, ik rond af met een oproep aan onze volksvertegenwoordigers: laat het debat niet aan de medici over, laat het niet aan belangenorganisaties over, laat het debat niet aan voor en tegenstanders over, maar luister naar de oude mensen waar het om gaat. Geef ze een steun in de rug, pleit er bij uw bewindspersonen voor de lead te nemen in het debat over dementie en euthanasie, benadruk de dialoog en sta naast al die mensen die met dementie en verlies van wilsbekwaamheid toch op een zelfgekozen manier willen sterven.